



*De zandmuis klom op een heuveltje en riep:  
'Hallo! Horen jullie me? De mier is weg!'  
'Wàt? Weg?' riep de krekkel terug.  
'Ja, weg.  
De mier is weg.'*

Intens verdrietig nemen wij afscheid van mijn grote liefde  
en onze lieve vader

# Knud Boucher

Den Haag, 1 november 1963

Soest, 23 september 2021

Tamara van der Weij

*Veere*

*Filip*

Familie Boucher

Familie van der Weij

Knud is thuis.

**Dinsdag 28 september** van 19.00 tot 21.00 uur is er hier gelegenheid  
persoonlijk afscheid van hem te nemen.

**Donderdag 30 september** nemen we samen afscheid van Knud  
in besloten kring.

Gerrit van der Veenstraat 70, 3762 XM Soest



*De zon klom omhoog, maar hij scheen anders dan anders.  
Geen wonder dachten de dieren.  
Want de mier is weg.*